

NA MI.. BIË

NERGENS
ZO MOOI
ALS HIER



‘De hutten in
traditionele stijl
gaan perfect op
in het omliggende
landschap. Veel
Afrikaanser dan
dit wordt het niet’



Zes maanden geleden ging in het hart van **Namibië** een uniek hotel open. De geboorte van **Omaanda**, de vierde telg van de Zannier-hotelfamilie, is een meeslepend verhaal waarin passie en gelukkig toeval de hoofdrol spelen.

DOOR **NATHALIE BALSING**. FOTO'S: **LIESBET PEREMANS**.

H

Het is nog vroeg wanneer we de poort van het 9.000 hectare grote **Zannier Reserve by N/a'a ku sê** passeren. De opkomende zon zet de savanne in een zachtroze gloed. Zover we kunnen zien, is er niets dan natuur. Een eindeloze zandweg

brengt ons tot boven op een heuvelrug, waar een tiental hutten in traditionele stijl perfect opgaan in het omliggende landschap. Veel Afrikaanser dan dit wordt het niet, bedenk ik. En net op dat moment weerklinkt een enthousiast 'Welkom in **Omaanda!**' In het Vlaams. Een aantrekkelijke dertiger met grote glimlach en onmiskenbaar Antwerps accent stelt zich voor als **Steven Jacob**, general manager van Omaanda. Ik wil uiteraard meteen weten hoe iemand uit Antwerpen op een uitzonderlijke plek als deze terecht komt. Bij een espresso in de comfortabele linnen zetels naast de infinitypool, uitkijkend over de met lage struiken bespikkelde vlakke en majestueuze bergen in de verte, steekt Steven van wal.

VAN DE MODE NAAR DE BERGEN

"Na mijn studies als accountant ben ik aan de slag gegaan in de Antwerpse modewereld. Fantastische job, geweldige collega's, feestjes... Super, wanneer je in de twintig bent. Maar na tien jaar begonnen mijn vrouw **Annelie** - die in de reclame werkte - en ik ons af te vragen: 'Is dit het nu?'. Ik ben een fervent skiër, en we kregen een idee: waarom geen seizoenen gaan werken in de bergen en ondertussen nadenken over wat we met de rest van ons leven willen doen? Via via hoorden we dat touroperator **SkiWorld** een koppel zocht om een winter lang een kleine chalet te runnen in de Franse Alpen. Zonder enige ervaring hebben Annelie en ik ons kandidaat gesteld. Tot onze eigen verbazing had de eigenaar van SkiWorld er meteen vertrouwen in dat we dat goed zouden doen - zelfs toen de 'kleine' chalet uiteindelijk een hotel met 21 kamers bleek..."

DE BELGISCHE CONNECTIE

Na twee seizoenen in de Franse Alpen namen Annelie en Steven vrij om elk een tijdje fulltime voor hun passie

te kunnen gaan: Steven trok in het Zwitserse **Davos** drie maanden lang elke dag met lokale gidsen de bergen in om te klimmen en te skiën. Annelie, die eerder al koksschool had gevolgd in avondonderwijs, keerde terug naar België om zich te vervolmaken als chef. Tijdens haar stage bij een van Antwerpen's beste restaurants, **Dôme**, leerde ze de Franse chef en eigenaar **Julien Burlat**, en zijn Belgische echtgenote **Sophie** kennen, en via hen ook Juliens beste vriend, **Arnaud Zannier**. Julien en Arnaud zijn samen opgegroeid in Frankrijk. Julien was de eerste die voor de liefde naar België verhuisde, maar grappig genoeg volgde Arnaud niet veel later. Toen hij tijdens een feestje Sophies beste vriendin ontmoette, sloeg de vonk over, waarop ook Arnaud naar België verhuisde en met haar trouwde.

ELKE OPPORTUNITEIT EEN SUCCESVERHAAL

"Fantastisch verhaal", lach ik. "Maar nu weet ik nog altijd niet hoe jullie hier, in Namibië, zijn terechtgekomen." Steven lacht ook.

"Geduld. Eerst moet ik je meer vertellen over de familie Zannier. Arnauds vader is een geboren ondernemer. Het kinderkledingwinkeltje dat hij in de jaren 60 opende in Frankrijk, bouwde hij in de daaropvolgende decennia uit tot een multinational met 150 boetieks, fabrieken in Azië, wereldberoemde merken als **Kickers**, **Chipie**, **IKKS**, **Tartine et Chocolat**... Op een gegeven moment bezat hij zelfs het team waarmee **Greg Lemond** in 1990 de Tour de France won. Een onwaarschijnlijk succesverhaal. Overal waar vader Zannier een zakelijke opportuniteit ziet, grijpt hij die. Zo ook in **Megève**, een jetski-dorp op 1.000 meter hoogte in de Alpen, vlak bij **Chamonix**, waar hij op een gegeven moment de prachtige chalet van de in financiële moeilijkheden geraakte Franse chef **Marc Veyrat** kon kopen. Toen Arnaud de chalet zag, wist hij meteen wat hij ermee wilde doen: ze transformeren tot een uniek hotel, iets wat ze in Megève - of elders - nog nooit gezien hadden. Arnaud vroeg ons of we hem daarbij wilden helpen. Annelie en ik hebben ons hele bezit in een busje gestopt, zijn ermee naar Frankrijk gereden, en zo is ons verhaal bij de Zannier-groep begonnen. Ik kon me meteen vinden in Arnauds filosofie: '*Simplicity is the ultimate sophistication.*' De ultieme luxe schuilt in eenvoud, in emotie, niet in blingbling. Toen Arnaud ons na twee jaar Megève vroeg om samen met hem dit nieuwe hotel in Namibië te openen, hebben we geen seconde gearzeld. ▶

Met de klok mee: 1. Aperitief bij zonsondergang op de savanne, een onvergetelijke ervaring. 2. Deze jonge cheeta's werden met de fles grootgebracht en wennen nu langzaam aan een leven in het wild. 3. De drijvende krachten achter Omaanda: Annelie Maes en Steven Jacob. 4. Het menu in Omaanda werd in samenwerking met de bekende chef Julien Burlat opgesteld.



Van links naar rechts: 1. De gebouwen van Omaanda gaan perfect op in de omgeving. 2. Zicht vanuit de slaapkamer van een van de suites. 3. Een van de vrijwilligers bij het dierenopvangcentrum N/a'an ku sê.

Maar hoe dat juist verlopen is, vertel ik morgen wel. Nu is het tijd om van jullie kamers en het hotel te genieten.”

HAUTE CUISINE IN DE SAVANNE

Genieten is inderdaad het juiste woord. Elk van de tien hutten op de heuvelrug blijkt een prachtig ingerichte kamer te zijn. Van het kleine bladwijzertje in de vorm van een olifant, over het speciaal voor het hotel ontworpen keramieken servies, tot de zachte plaid van het Italiaanse luxemerken **Society**... Ik moet mezelf bedwingen om de hele inrichting niet integraal in m'n valies te steken en mee naar huis te nemen. Ook het eten is van een uitzonderlijk niveau. Elke dag verwerkt Annelie de gasten met gerechten die ze in overleg met Julien Burlat gecreëerd heeft. Julien heeft ondertussen immers zijn restaurant in

Antwerpen overgelaten en helpt zijn vriend Arnaud nu met de *food & beverage* van elk nieuw hotel dat die laatste opstart. Na het eerste Zannier-hotel in Megève (**Le Chalet**), volgde immers al gauw een hotel in **Cam-bodja (Phum Baitang)**, een in **Gent (1898 The Post)**, daarna dit in Namibië, en binnenkort nog een in Namibië en een in **Vietnam**.

EVEN DE BABYNEUSHOORN UITLATEN

De volgende dag heeft Steven een afspraak geregeld met **Marlice Van Vuuren**. Zij runt dierenopvangcentrum N/a'an ku sê, dat naast Omaanda ligt. 'Naast' is wel

een relatief begrip. We zijn al gauw een halfuur onderweg. Al is dat geen straf: onderweg zien we zebra's, oryxen, struisvogels en zelfs een koppel giraffen. Marlice blijkt een knappe blondine met de energie van een kerncentrale of twee. Nog geen minuut nadat we haar begroet hebben, heeft ze al een fles melk in m'n handen geduwd en sta ik - jawel - een babyneushoorn de fles te geven. Een boertje loskrijgen hoeft gelukkig niet, achteraf samen gaan wandelen wel. Ondertussen legt Marlice ons uit hoe het opvangcentrum is ontstaan. "In 2003 hebben mijn man **Rudie** en ik een kliniek opgericht voor de **San**-gemeenschap in Oost-Namibië. De San - of *bushmen* - leven hier al eeuwen, en tot vandaag op traditionele wijze, maar in de loop der jaren zijn ze in de verdrukking geraakt. Na vier jaar wilden we nog meer kunnen doen en hebben we dit opvangcentrum geopend om jobs voor hen te creëren. We noemden het N/a'an ku sê, wat 'God zal ons beschermen' betekent in de taal van de San. Ondertussen vangen we de meest uiteenlopende dieren op, en werken hier 250 mensen, waaronder ook een groot deel internationale vrijwilligers. De focus ligt op 'human wildlife conflicts': zieke dieren, dieren die wees zijn geworden of gewond geraakt door stropers of boeren, kunnen hier herstellen en weer op krachten komen. Daarna laten we hen opnieuw vrij in een geschikte omgeving. Een tweede belangrijk deel van ons werk is boeren helpen die last hebben van wilde dieren zoals luipaarden of olifanten. Vroeger schoten ze die dood. Vandaag proberen we hen ervan te overtuigen dat er betere oplossingen zijn, zoals met doornstruiken een extra veilige kraal bouwen voor het vee. Of we helpen hen om chilipepers rond een akker te planten, omdat olifanten een hekel hebben aan die geur, waardoor ze die akker niet langer per ongeluk verwoesten."

MET DANK AAN ANGELINA

Toen Marlice in 2016 hoorde dat het terrein naast dat van hen te koop kwam, schoot ze meteen in actie. De ▶

‘Voor ik het weet, geef ik een babyneushoorn de fles. Een boertje loskrijgen hoeft gelukkig niet, achteraf samen gaan wandelen wel’



De onevenaarbare - en onvermoeibare - Marlice Van Vuuren in actie.

DROOMHOTEL

Omaanda is een droom van een hotel, voor als je iets te vieren hebt. Je logeert er vanaf € 644 per persoon all-in, met overnachting, maaltijden, dranken en twee safari-excursies inbegrepen. Deze nieuwe telg van de Zannier-hotels ligt op 45 minuten rijden van de luchthaven van Windhoek. Hou er rekening mee dat je vanuit Omaanda vaak een dagtocht moet ondernemen naar de grote trekpleisters. Het is daarom een perfect eind- of beginpunt voor je droomreis.

Alle info en boeking op zannierhotels.com/omaanda/



Van links naar rechts: 1. Chef Maria, de rechterhand van Annelie, snijdt het vlees voor het diner. 2. Cocktails bij het zwembad. 3. De aandacht voor details bij Omaanda is indrukwekkend: zelfs de jeeps voor de gamedrives zijn in een speciaal voor het resort geselecteerde tint groen gespoten.

9.000 hectare zouden immers ideaal zijn om herstelde dieren weer een veilige thuis in het wild te bieden. Omdat Rudie en zij niet genoeg geld hadden om de grond te kopen, belde ze een goede vriendin die dat mogelijk wel kon: Hollywoodster **Angelina Jolie**. Marlice: “Angie en ik hebben elkaar leren kennen in 1998, toen ik voor getrainde gieren zorgde voor een film waarin zij meespeelde.” Sindsdien kwam Angelina regelmatig op bezoek in Namibië. In 2006 bracht ze er zelfs haar dochter **Shiloh** ter wereld en onderweg wijst Marlice ons het huis aan dat Angelina er op dit moment laat bouwen, vlak naast dat van hen. Marlice: “Nadat ik mijn verhaal gedaan had, zei Angie: ‘Ik denk dat ik iemand ken die kan helpen’, waarop ze haar telefoon nam en Arnaud Zannier belde.” Angelina en Arnaud waren ondertussen immers ook vrienden geworden, omdat Angelina op dat ogenblik drie maanden lang met haar gezin en crew in zijn hotel in Cambodja verbleef om *First They Killed My Father* op te nemen. Hoewel Arnaud nog nooit in Namibië was geweest, was hij onmiddellijk geïnteresseerd. In minder dan een maand was de koop beklonken, en had iedereen erbij gewonnen: Marlice kon over 9.000 hectare meer veilige ruimte beschikken. En de Zannier-groep had er een uniek reservaat bij, waar toekomstige gasten unieke ervaringen zouden kunnen

beleven, zoals gaan wandelen met cheeta's die Marlice en haar team langzaam weer proberen te laten wennen aan het wild, of de kleine San-gemeenschap ontmoeten die op het gebied van N/a'an ku sê woont.

MEER MOOIS IN HET VERSCHIJT

In juli 2018, nog geen twee jaar na het eerste telefoontje van Marlice aan Angelina, opende Omaanda de deuren. Sindsdien is er in heel Namibië geen mooier hotel te vinden om ontspannen aan een *self drive* door Namibië te beginnen, of om die in stijl te beëindigen. En dat is exact wat we op onze laatste dag doen: nog een laatste baantje in de infinitypool, een massage in de spa, nog een laatste keer genieten van het prachtige landschap en de kookkunsten van Annelie... En nog een laatste keer polsen naar de toekomstplannen van de groep. Steven: “Zomer 2019 gaan we een tweede hotel openen in het zuiden van Namibië, **Sonop**, een tentenkamp in koloniale stijl met een adembenemend zicht op de **Namib-woestijn**. Voor 2020 staat de opening van een hotel in een prachtige groene privébaai in **Vietnam** op het programma.” Ambitieuze, maar met de verhalen die ik hier de voorbije dagen gehoord heb, twijfel ik er geen seconde aan dat dat helemaal goed zal komen. ●

NAMIBIË PRAKTISCH

• **Zo kom je er:** Air Namibia brengt je van Brussel vanuit Frankfurt naar Windhoek in 10 uur vliegtijd. Tickets vanaf € 1.036 heen en terug via Travel Lounge by Xperience, info@travel-lounge.be, www.travel-lounge.be. Je hebt een reispas nodig die nog minstens 6 maanden geldig is na terugkeer. Een hepatitis A-vaccinatie

is aangeraden voor al wie naar Afrika reist. Wie ook naar Etosha gaat, beschermt zich best tegen muggen omwille van malariarisico ten noorden van Windhoek. Van november tot juni is het aangeraden om malariatabletten te slikken in de noordelijke regio. Check voor je vertrek steeds het advies op itg.be

• **Beste reistijd:** Namibië is het hele jaar perfect te bereizen, met januari als warmste maand. Mei tot en met september zijn de ideale, droge maanden met aangename temperaturen rond 25°C. Je hebt dan de meeste kans om de dieren in de wildparken te zien. 's Nachts kan het in de woestijn sterk afkoelen, tot het vriespunt.