

Culinair safari in



Namibië

Fijn game meat

“Om nog even terug te komen op wat ik daarstraks zei over dat Namibië geen typische gerechten heeft: je zou wel kunnen zeggen dat we echte vleesexperts zijn”, geeft Tristan nog mee. “Ik, en met mij elke Namibiër, proef blind het verschil tussen een antiloopt die heel haar leven gras heeft gegeten of een antilooptachtige die zich eerder met kruiden en struiken heeft gevoed. Koedoe en oryx zijn onze twee populairste *game meats* en daar zie ik exportgewijs wel mogelijkheden in. Op voorwaarde dat het in het buitenland goed in de markt gezet wordt en het geen rariteit wordt zoals krokodil, giraf en zebra.” Zeker in een land zo vleesminnend als België zou de koedoe zomaar een plekje in de koeltoeg van het warenhuis kunnen veroveren. En het moet gezegd: veruit het beste stuk vlees dat we in Namibië voorgeschoteld kregen, was de gegrilde koedoe in Okonjima Lodge. Voor het eerst ook eens met een licht kaassausje en fijne gegrilde groentjes. Zacht als filet pur en zowel qua smaak als textuur nog het best van al te vergelijken met een stukje lamsvlees op de barbecue. Fijner dan dit, wordt *game meat* niet.



Dag 8 tot 9

Omaanda Lodge

Als Dirk en Tristan het hebben over privé-initiatieven die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen, hebben ze het onder meer over hun eigen lodge, maar zeker ook over de absolute toppers in de sector zoals Omaanda Lodge. De mooiste parel aan de kroon van de Zannier-groep gooit bepaald hoge ogen in Namibië. Niet in het minst dankzij het Vlaamse koppel dat hier de forcing voert. Meteen is duidelijk dat hotelmanager Steven Jacob en chef Annelie Maes alles in huis hebben om het die rijkste één procent ter wereld – waar de Zanniergroep uitdrukkelijk op mikt – naar hun zin te maken. Het enige verwarmde zwembad in heel Namibië – het is dan nog een *infinity pool* met zicht op de mooiste fauna en flora – en de bijzondere wellness helpen daarbij. Let wel, dit is geen luxelodge die ze zomaar zonder boe of bah in de savanne hebben neergepoot. Omaanda toont het nodige respect voor de Namibische cultuur. Dat zie je meteen aan de tien luxueus uitgeruste woonhutten waarvan het design volledig op de Owambo-architectuur (*bijna de helft van de Namibische bevolking is van Owambo-afkomst, nvdv*) is gebaseerd.

